



zomer 2018

Nieuwsbrief van Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij

Even bijpraten...

Meestal leest u op deze plek wat er de afgelopen maanden zoal gebeurd is op De Geitenmeijerij. Maar deze keer doen we het anders vanwege ons jubileum: 12½ jaar De Geitenmeijerij! Een terugblik op de jaren die achter ons liggen.

Dertien jaar geleden maakten we de keuze om van de geitenmelkerij en vakantiewoning De Geitenmeijerij een zorgboerderij te maken. Op 1 januari 2006 opende we officieel de deuren van de zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij.

Een grote zorgboerderij was niet de bedoeling, we wilden gewoon een fijn plekje geven aan mensen die dat nodig hebben. Dat was wat we al jaren deden, samen met onze kinderen Joke, Jan, Jettie, Hilda en Jaap. We hebben altijd plaats gehad voor pleegkinderen zoals Immanuel, vakantiekinderen, kinderen en ouders die het moeilijk hadden. Asielzoekers die een rustplaats en rustmoment nodig hadden.

We hadden en hebben een duidelijk uitgangspunt: ieder mens is een uniek schepsel van God. Daarom





verdient ieder mens een plaatsje in de samenleving. Lukt dat daar niet, dan kan dat op De Geitenmeijerij. En daar werken, naast ons, veel mensen aan mee.

Sinds 2017 zijn we begonnen met verkoop van onze eigen producten: eieren, vlees, groente, zuivel, openhaardhout en producten die gemaakt zijn door de mensen van de dagbesteding.

Er zijn ook nog steeds veel dieren op De Geitenmeijerij, we hebben geiten, koeien, paarden, pony's, een ezel, kippen en konijnen, honden en poezen.

Reuring

Zo ziet na 12½ jaar het leven op De Geitenmeijerij er uit. De mensen en de dieren brengen reuring, leven in en om de boerderij.

Trots kijken we terug op het werk dat we hebben gedaan, het bedrijf dat we hebben opgebouwd. We zijn blij dat we de kracht, moed en energie hebben gekregen om dit alles op te zetten en in stand te houden. Verwonderd en dankbaar zijn we dat we voor zoveel mensen iets mogen bijdragen aan de kwaliteit van hun leven.

Op 29 juni hebben we met heel veel mensen God gedankt voor dit bijzondere jubileum. Hieronder leest u er een verslag van. God heeft ons alles dit gegeven en daarvoor zijn we Hem dankbaar.

Op dit moment krijgen 31 mensen zorg op De Geitenmeijerij. We geven dagbesteding, naschoolse opvang, logeerweekenden, huiswerkbegeleiding, begeleiding thuis. Kortom, we doen veel, geven veel en ontvangen veel. Dit doen we samen met onze tien medewerkers Jettie, Martha, Remco, Jaap, Joanne, Anke, Joke, Benjamin, Dorien en Marien, onze huishoudelijk hulpen Fokje en Jolien, de vrijwilligers Anne, Reinder, Jacob, Willem, Jannie en Hetty. We werken samen met psychologen en sociaal-verpleegkundigen Roelie, Hilda, Silvia en Marga. We werken samen met grote en kleine organisaties zoals Acare, REIK, WIL, Ambiq, Community support, ATN, Regiecentrum, Kerekreft, Foveo, BEZINN en SDF.

Feest

12¼ jaar zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij, dat is een feest waard! En dat is het ook geworden, met een grote barbecue voor (oud)medewerkers, vrijwilligers, ouders en natuurlijk de deelnemers en logees zelf.

12¼ jaar De Geitenmeijerij. Het staat in grote letters op een spandoek aan de geïmproviseerde toegangspoort op de oprit. Op de zonovergoten namiddag van 29 juni druppelt het erf van De Geitenmeijerij langzaam vol. De geur van een beginnende barbecue wordt met de wind meegevoerd over de weilanden, de voorbereidingen zijn in volle gang. Een groot koffiezetapparaat staat klaar, bakken met bekers staan er

naast, met bovendien heerlijke cakejes, gebakken door medewerkster Fokje.

Voor de barbecue begint, leest boer Jan een deel uit de Bijbel. "Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, betekenen je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak."

En dat past helemaal bij De Geitenmeijerij. De christelijke levensovertuiging van Jan en Mies is altijd leidend geweest voor identiteit van de zorgboerderij. Die identiteit komt vaak tot uiting in kleine dingen. Zo zijn er geen plastic borden, bekens en bestek want, zegt Mies, "we willen niet meewerken aan de plastic soep". Dat betekent afwassen en het is tekenend voor de goede sfeer dat er in de loop van de middag als vanzelf mensen opstaan om dat 'even' te regelen.

Cadeaus zijn er natuurlijk volop voor zo'n jubileum maar de meest in het oog springende was wel het cadeau van Wim Hoek. Hij had het Duo Dijon ingehuurd, dat zorgt voor de muziek in de vorm van Nederlandse liedjes met hier en daar een Franse chanson. Wim geniet zelf ook enorm van zijn cadeau.

Er is ook een blijvend cadeau, dat krijgen Jan en Mies van de vrijwilligers en medewerkers. Het is even een plechtig moment als het wordt onthuld: een groot

naambord met het logo van De Geitenmeijerij, vastgemaakt op een hoge houten stellage. "We hadden het er wel vaker over gehad dat we zoiets nog eens wilden", vertelt Mies, "maar het kwam er nooit van."

Joke Doeland staat te genieten. "Het voelt fijn, al die mensen die hier komen om dit jubileum samen met ons te vieren. Niet goed, maar fijn!" Langzamerhand is Joke zich aan het inwerken, daar neemt ze alle tijd voor want het werk is veelomvattend. "Het inwerken gaat goed", vertelt ze. Ze heeft alle vertrouwen in de toekomst.

Fotoboek

Het heeft veel foto's opgeleverd, die 12½ jaar. Jenny de Jong heeft er een enorm boek van gemaakt met honderd pagina's op A3-formaat, een monnikenwerk. Het ligt binnen en iedereen mag kijken. Weer een bewijs hoe belangrijk de vrijwilligers zijn voor De Geitenmeijerij. Ze verzorgen lunches en ritjes van huis of school naar

De Geitenmeijerij, en weer terug. Maar geprofessionaliseerd is De Geitenmeijerij ook, vertelt Roelie van Goor. Zij is zes jaar vrijwilliger geweest en wordt af en toe ingeroepen als ambulante coach. "Er is nogal wat nodig om goede zorg te kunnen bieden", zegt Roelie. "Vergeleken met een aantal jaren geleden is de zorgvraag veel zwaarder geworden."

Arike de Ruijter is in ieder geval dik tevreden met de zorg die haar kinderen krijgen op De Geitenmeijerij. Twee van haar kinderen logeren er en de andere twee krijgen begeleiding. "Het bevalt ons prima! We komen thuis aan onze ontspanning toe en onze kinderen vinden het hier fijn."

Dat kan Trijnie Profijt beamen. Haar zoon Luke komt al tien jaar op De Geitenmeijerij, als logé en op de BSO. "Hij staat te stuiteren als hij hierheen mag, zo leuk vindt hij het." Dat hij het zo leuk vindt, maakt het makkelijker hem hier naartoe te laten gaan en bezorgt het zijn ouders geen schuldgevoel, vertellen ze. "Onze andere twee kinderen krijgen zo ook even rust." Want zo werkt het nu eenmaal met een kind dat extra zorg nodig heeft, het kost veel tijd.

Luke geniet zoals gebruikelijk, en nog eens extra van de gezelligheid: "Ik vind het heel leuk hier. De paarden zijn vooral heel leuk, en zwemmen doe ik ook graag!" Hij is niet de enige. Zijn bijnaamsgenoot Lucas en nichtje Evelie dansen op de muziek van Duo Dijon, de kinderen kunnen naar hartenlust spelen in de Beleeftuin.

Er zijn veel ouders gekomen om het jubileum mee te vieren. Vaak kennen ze elkaar al een beetje en anders is dit een mooie gelegen-



Aardiggeitje

Op 29 juni kregen we van de kinderen, medewerkers en vrijwilligers een nieuw Geitenmeijerij-bord cadeau. Dank jullie wel! Het bord staat inmiddels bij de weg.



heid eens ander kennis te maken. Ze maken er graag gebruik van. Het zit heerlijk op de stoelen in de schaduw van de bomen.

Het eettempo van de bezoekers ligt hoog, de worsten en karbonades zijn niet aan te slepen. Gelukkig zijn er ook nog salades en stokbrood. Al met al is de barbecue een waardige afsluiting van een gedenkwaardige dag!



Agenda

5 oktober opendag

Colofon

Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij

Noordeinde 27, 8428 HL Fochteloo

Telefoonnummer 0516-51 66 66

Mobiel 06-57847070

info@degeitenmeijerij.frl

www.degeitenmeijerij.frl

Like ons op facebook:

www.facebook.com/degeitenmeijerij

KvK 01177322



Tekst:

Ineke Evink

Druk en opmaak:

Dekker Creatieve Media & Druk Leeuwarden

Zorgboerderij De Geitenmeijerij is lid van BEZINN.

(Boer en Zorg in Noord Nederland)

Is een erkend SBB leerbedrijf.

De Geitenmeijerij is in het bezit

van de keurmerken:

Kwaliteit laat je zien en

HKZ-Zorgboerderijen

